



# NUTTIGE INFO

Het traject is iets meer dan 3 kilometer lang. Onderweg zijn er voldoende **rustpunten met zitbanken** voorzien. De zitbanken werden gemaakt door TALENT, een sociale organisatie die werkt met volwassenen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg van een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek.



## Troostplek - park Ocura

Tienhof  
3798 Voeren



## Gemeentelijke Parking

Boomstraat  
3798 Voeren



**3 km of 4.000 stappen**



**50.75938, 5.75785**

# OCURA WANDELING voor jong & oud



Deze folder is een uitgave van Woonzorgcentrum Ocura campus Voeren in samenwerking met Gemeente en OCMW Voeren.

Contact: WZC Ocura campus Voeren, Kloosterstraat 21, 3798 Voeren

# DE ROUTE



**1 DE TROOSTBANK:** Een plek om even stil te staan, om te babbelen en troost te vinden in de mooie spreuken op de bordjes in het parkbos Ocura. Een plek waar iedereen welkom is, en waar sprankeltjes hoop kunnen ontstaan.

**2 WINANDUS:** 's-Gravenvoeren heeft zich ontwikkeld als een lintdorp langs de rivier de Voer, met talrijke loopbruggetjes over het water naar de huizen. Zo is er ook de verbinding naar Winandus.

**3 VOERTHEATER:** Bij de rioleringswerken in 2020 werd ook het Voertheater aangelegd. Een plek waar mensen even kunnen zitten en genieten van het extra groen. Er is ook toegang voorzien tot aan het water.

**4 GREB:** Hier zwierf vroeger 'ene Wierwoaf' (weerwolf) rond. Een weerwolf was iemand die zijn ziel aan de duivel had verkocht, en daarom gedoemd was tot nachtelijke zwerftochten. Als je hem tegenkwam, moest je een kruisteken maken of een klosje garen voor zijn voeten werpen, want die weerwolf had een onweerstaanbare drang om het garen terug op te winden, en intussen kon je vluchten!

**5 JOLETTE:** De straat Jolette is genoemd naar een Jan Jolet die er ooit woonde. De weg maakt de verbinding tussen het dorp en het kerkhof.

**6 DE VOER:** Hier verbleef het 'Hoakemeneke', een akelig waterwezen met een lange mesthaak die de kinderen tot in het diepste van het water trok en al het bloed uit hen zoog en hun ziel in een omgekeerde pot opsloot. Pas wanneer de pot omviel, kwam de ziel weer vrij.

**7 OLV-KAPEL:** De kapel werd in 1715 gebouwd i.o.v. Henri Delvaux, de bewoner van het huis Het Wit Kruis. De kapel werd omstreeks 2010 geheel gerestaureerd.

**8 LANGS DE VOER:** Volgens de overlevering werd in 1794 iedere morgen de Voer leeggedronken. Dit gebeurde door ontelbare paarden van het Oostenrijkse leger dat hier op het 'Hooneveldje' bivakkeerde.